



Bulletin

24 Cheshvan 5780

22 november 2019

Racisme, antisemitisme, intolerantie

Wij horen meer via sociaal media, dan via media zoals NOS

Als je Twitter of Facebook opent, of een ander sociaal media, dan kom je geregeld berichtjes tegen waarin wordt vermeld of getoond dat een racistisch, antisemitisch of andere vorm van intolerantie ergens in de wereld heeft plaatsgevonden. Mij komt het voor dat veel van deze activiteiten vooral in Europa voorkomen, hoewel berichtgeving van antisemitisme in de Verenigde Staten ook steeds vaker mijn netvlies verschijnen.

Nu ben ik van mening dat dergelijke activiteiten altijd al plaats heeft gevonden. Het lijkt bij de mens ingegeven te zijn dat wanneer de mens iets vreemd/apart vindt, dat er dan altijd negatief over die-/datgene gesproken of gedacht moet worden. Pas wanneer er moeite wordt genomen de situatie aandachtig te bestuderen, of de persoon in kwestie naar zijn/haar beleving te vragen, is men in staat iets toleranter te zijn.

In de Bijbel/TeNaCH wordt dit soort gedragingen vooral toegedicht aan “de eindtijd”, waarin de harten van de mensen verhard zullen zijn. Laten wij bidden voor een spoedig herstel van dit soort gedragingen, waarbij wij vooral niet moeten vergeten dat wij zelf niet zonder zonden zijn. Ook voor de meesten onder ons is het gemakkelijker te zeggen: “Mens, wat doe jij raar!”, dan tegen een vreemde te zeggen: “Mens, ik heb je lief”.

Activiteiten gericht tegen de staat Israël

Israël is niet enkel mondeling onder vuur; ook letterlijk is Israël onder vuur

Wie de Bijbel/TeNaCH ‘van kaft tot kaft’ heeft gelezen, weet dat Israël – toen ook wel “de Hebreërs”, of “de Israëlieten” genoemd – vrijwel vanaf het begin onder vuur heeft gelegen. De naam Israël is door onze God gegeven aan een man genaamd Ya’akov [Jakob], zoon van Yitschak [Izaäk], die met een bode van God geworsteld heeft. De naam betekent: “Met God en mensen hebben geworsteld/gestreden, en het hebben overkomen”.

Het land waar de Israëlieten verbleven, werd het koninkrijk Israël ... vernoemd naar deze

man. De man Israël had 12 zonen en 1 dochter, en adopteerde zijn twee kleinzonen Efraïm en Manasse als zijn eigen zonen, zodat zij meedeelden in zijn erfenis. Verderop in de geschiedenis splitste het koninkrijk in twee delen. Het noordelijke deel behield de naam Israël en het zuidelijke deel nam als naam voor het koninkrijk Yehudah [Judea].

In 1917 werd in de Balfour-verklaring steun toegezegd bij het bevestigen van een Joods nationaal tehuis in het dan, door de Romeinen hernoemde,

‘Palestina’. Er werd heftig gediscussieerd welke van de drie namen het pas opgerichte staat moest hebben: Palestina, Sion of Israël. In Mei 1948 verklaarde David Ben-Gurion de onafhankelijkheid van de staat Israël uit. Hierbij is niet gekozen voor de naam van de vierde zoon van Israël: “Yehudah [Judea]”, maar voor Israël, zoals die te tijden van koning David ook heette.

Israël mag dan onder vuur zijn; zijn God en onze God is met Israël!

Updates

Wat is nieuw geplaatst

Nieuw is geplaatst:

1. [Wat betekent het Hebreeuwse woord “chanoeka”?](#)
Waarom werd Chanoeka maar ongeveer 300 jaar lang gevierd zoals het oorspronkelijk bedoeld was, en hoe wordt Chanoeka sinds een kleine 2000 jaar geleden gevierd?
In dit artikel wordt ook gelinkt naar een artikel van 2017, geplaatst op de site “Messianieuws.nl”. Het onderwerp van dat artikel: “Is Chanoeka ook relevant voor christenen?”
2. [Mag Gods Naam worden uitgesproken?](#)
Ongeacht hoe Gods Naam dient te worden uitgesproken; is het überhaupt wel toegestaan Zijn Naam uit te spreken?
3. [Is Mattheüs 28:19 een gebod wat aan iedere christen gegeven is?](#)
Is dit gebod van Yeshua gegeven aan iedereen, zodra men zich tot Hem bekeerd hebben en ondergedompeld zijn? Of is het enkel voor diegenen die al enkele jaren actief zijn? Of is het bedoeld voor zij die hiervoor daadwerkelijk de Ruach HaKodesh [Heilige Geest] ontvangen hebben?



www.ouryeshua.com



info@ouryeshua.com

Geen bulletin meer per mail ontvangen?

Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet meer?

Stuur ons een [mail](#) met onderwerp: Geen bulletin meer van ouryeshua.com.