



Bulletin

19 Tishrei 5781

7 oktober 2020

De Zevende Maand

Dag der Bazuingschal; Dag der Verzoeningen; Loofhuttenfeest

De Zevende Maand is de maand volgens de Hebreeuwse kalender. Vandaag de dag heet deze maand "Tishrei". Deze maand begint met de dag die naar het Nederlands is vertaald: "Dag der Bazuingschal". In het Hebreeuws - de taal waarin de Bijbel oorspronkelijk is geschreven - heet die dag "Yom T^eru'ah". T^eru'ah (troe'a) betekent: "Roep (roepen/uitroepen); schreeuw; alarm; signaal; geluid van storm/vloed; een schreeuw of explosie van oorlog/ ... van alarm/ ... van vreugde." Op die dag werden door de priesters op zilveren trompetten geblazen. Voor meer info., lees artikel [Yom T^eru'ah Rosh](#)

[Hashanah](#). Deze dag begon dit jaar op zaterdag 19-09-2020.

De tweede belangrijke dag van deze maand - binnen het Jodendom *de* belangrijkste dag - is naar het Nederlands vertaald: "Dag der Verzoeningen". In het Hebreeuws: "Yom HaKipurim". Vaak wordt deze dag aangehaald als Yom Kipur, wat ik vaak doe, maar dat is niet correct. Het gaat die dag om voor meerdere verzoeningen doen. Die dag is de 10^{de} van de Zevende Maand, en viel dit jaar op maandag 28-09-2020. Voor meer info., lees artikel [Yom Kipur - Dag van Verzoening](#).

De derde belangrijke dag van deze maand - wat ruim een week duurt - is het Loofhuttenfeest. In het Hebreeuws: "Chag HaSuccot". De eerste dag van dit feest is de 15^{de} van de Zevende maand en het is een rustdag (een Shabbat). Deze dag begon zaterdag 03-10-2020. De achtste dag van dit feest is ook een rustdag. Dit is komende zaterdag 10-10-2020. Deze dag wordt ook wel genoemd: "Simchat Torah" (vrolijk zijn over Torah [Instructie]). Op het moment van schrijven is het de vijfde dag van het Loofhuttenfeest.

Waarom?

Artikel in PDF als bijlage

Sinds het laatste bulletin zijn er geen nieuwe artikelen geplaatst. Ik (Jeannette) ben wel met een artikel bezig geweest, waarbij ik tot de constatering kwam dat ik over het onderwerp al een paar artikelen geschreven had 😊 Dus ... dan het artikel(tje) als bijlage met dit bulletin meegezonden, met daarin verwijzingen naar de betreffende artikelen.

De afgelopen jaren ben ik op internet veel tegengekomen dat men tegengeluiden geeft betreft Jezus [Yeshua] die de Messias is. Het waren voornamelijk ex-christenen die de discussie aangaan met tegenargumenten die ze van niet Messiaanse Joden hebben ontvangen. Als je de Bijbel zelf niet goed gelezen hebt, of, je hebt te weinig inzicht in de oorspronkelijke taal, dan

kunnen die argumenten je op den duur aan het twijfelen brengen. Mij hebben ze getriggerd een onderzoek te starten en mijn bevindingen 'op papier' te schrijven. Het artikel heet: "Waarom geloof jij dat?"

Op de website zijn de artikelen die met dit onderwerp te maken hebben te vinden op de artikelenpagina, onder kopje [De antithese "Yeshua is de Messias"](#).

Updates

Wat is nieuw geplaatst

Sinds het laatste bulletin van 5 april 2020, zijn er twee artikelen geplaatst:

1. [Genezing en gezondheid](#) van 13 april 2020/19 Nisan 5780;
2. [Tetragram: Grieks voor "Vier Letters"](#) van 5 juli 2020/13 Tamuz 5780.

In het artikel [Genezing en gezondheid](#) wordt o.a. aangehaald dat wat we tot ons nemen qua lichamelijke, mentale en geestelijke voeding wel degelijk invloed op ons gesteldheid kan hebben. Het artikel begint met "Oorzaak en gevolg".

Het artikel [Tetragram](#) is een kort artikel, geschreven n.a.v. een opmerking die de schrijver via internet heeft gehoord. In een preek gaf een man aan waarom De Naam niet wordt uitgesproken en die reden wordt door de schrijver van dit korte artikel niet begrepen.



www.ouryeshua.com



info@ouryeshua.com

Geen bulletin meer per mail ontvangen?

Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet meer?

Stuur ons een [mail](#) met onderwerp: Geen bulletin meer van ouryeshua.com.