



Bulletin

22 Kislev 5781
9 december 2020

Feestmaand in 2020

Intiemer dan voorgaande jaren

Hoewel niet ironisch bedoeld, is het wel “typisch” te noemen dat wij dit jaar bij alle feesten toegewijd aan de God van Abraham, Izaäk en Jakob – onze God יהוה – niet uitbundig en volgens onze traditie kunnen vieren zoals wij dat voorgaande jaren wel konden doen. Covid-19 is ongeveer een jaar geleden via media aan ons bekend geworden en een paar maanden later zat de wereld in lock-down. Pesach/Pascha vierden wij dit jaar ‘achter gesloten deuren’, en zo ook Shavuot/Wekenfeest [Pinksteren] en Soekot/Loofhuttenfeest. Vanaf donderdag 10 december a.s., na zonsondergang, begint Chanoeka en een week later is het Kerstfeest en ook deze feesten worden ‘achter gesloten deuren’ gevierd, evenals het Joodse Poerim feest wat vóór Pesach wordt gehouden.

Chanoeka en Kerstfeest zijn beide feesten die niet in de Bijbel vermeld staan. Het Hebreeuwse woord *chanoeka* staat wel in de Bijbel. Het betekent *inwijding*. Het woord

kerst – in welke taal dan ook – komt niet in de Bijbel voor.

Beide feesten staan bekend als zijnde een lichtfeest. De één vertelt het verhaal van het wonder met de olie, waarmee licht werd gemaakt en de ander vertelt het verhaal van het geboren jongetje, wat op volwassen leeftijd de zonde van de wereld op zich zou nemen; het Licht wat in de wereld scheen, maar deze heeft het niet her-/erkent. De traditie van deze beide feesten is dan ook dat het in huis goed verlicht wordt tijdens deze donkere maanden, en met het kerstfeest ook om het huis.

Hoe het feest Chanoeka is ontstaan, is te lezen in de apocrief verklaarde boeken Makkabeeën. Online (dat is: op internet) zijn ze te vinden. Wat je niet zult vinden, is waar het verhaal van het wonder met de olie staat omschreven. Dat is een verhaal wat veel later is toegevoegd.

En zo is het met Kerstfeest ook niet Yeshua/Jezus het jongetje dat in deze maand geboren is, maar Tammuz; ook geboren uit

een maagd. Hij werd geboren in een grot en gespeend door een varken, volgens de mythologie.

Het Ware Licht dat in een verdonkerde wereld opstaat is Bijbels gezien het Woord van onze God. Onze God sprak zijn woorden vaak via Zijn profeten tot ons en via de priesters kon men verzoening en toenadering tot onze God zoeken. Zo’n 2000 jaar geleden was het Gods Woord dat een ‘slavenkleed’ aantrok en onder de mensen kwam. M.a.w., onze God Zelf kwam tot ons. Zeventig jaar na Yeshua’s lijden, sterven en wederopstanding werd de Tempel vernietigd en konden wij niet meer via de priesters onze toenadering tot God vinden. Maar, Yeshua is Gods Gezalfde [Messias]. Hij is de Hogepriester in de orde van de Rechtvaardige Koning [Malki-Tsedek], gezeten aan de rechterzijde van de Almacht. In deze ‘donkere tijden’ kunnen wij achter gesloten deuren onze intimiteit zoeken met onze God יהוה, onze yeshuah [onze verlossing].

Amen!

Updates

Wat is nieuw geplaatst

De afgelopen maanden zijn er twee artikelen van Nederlands naar Engels vertaald. Het zijn de volgende artikelen:

1. [What is the Temple and when will it be \(re\)build?](#)
2. [Can Yeshua/Jesus be "The King of Israel"?](#)

In de komende periode zullen meer artikelen van het Nederlands naar Engels worden vertaald.



www.ouryeshua.com



info@ouryeshua.com

Geen bulletin meer per mail ontvangen?

Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet meer?

Stuur ons een [mail](#) met onderwerp: Geen bulletin meer van ouryeshua.com.