



Bulletin

24 Tamuz 5781

4 juli 2021

Verdrukking en passiviteit

We leven in roerige tijden

Verdrukking kan ons opgelegd worden, en het kan een gevolg zijn van onze eigen handelingen.

Toen wij jonge kinderen waren, wilden wij graag alles doen en hebben waar ons hart naar uit ging. Vaak voelden wij ons verdrukt en onbegrepen als wij niet altijd alles kregen en mochten wat wij wilden. Naarmate wij ouder werden en onze ouders/opvoeders liefdevol en consequent waren, begrepen wij de verhouding tussen wat wel kan en geoorloofd is en wat niet steeds beter. Wat wij eerder in onze kinderjaren als 'onderdrukking' zagen, zien we nu als een liefdevolle begeleiding naar volwassen worden.

In geestelijke opzicht zijn wij ook onderweg naar volwassen worden. Onze Vader יהוה heeft ons Instructie [Torah] gegeven waarin staat wat wel en wat niet kan en geoorloofd is. En door het zenden van Zijn Woord

(Yeshua; Yochanan/Johannes 1:1) hebben wij mensen een Voorganger en Voorbeeld gekregen, bij wie wij altijd te rade kunnen gaan.

In de Bijbel staat ook te lezen dat onze God de Zijnen onder verdrukking zet wanneer die van Zijn Instructie afdwalen, wat het dienen van afgoden tot gevolg heeft/kan hebben. Die verdrukking kan groot zijn, totdat de Zijnen zich bekeren.

Dan is er ook nog een verdrukking wat door omstanders opgelegd kan worden. Bijvoorbeeld door het navolgen van Gods Instructies bepaalde stoffen/dingen niet tot je willen nemen, maar door omstanders hiertoe min of meer 'gedwongen' worden. Het doet mij denken aan wat Yeshua Adoneinu [Jezus onze Heer] via Yochanan [Johannes] heeft gezegd tegen de kehilah [gemeente] in Smyrna (Openbaringen 2:8-11). Deze groep mensen hadden

verdrukkingen te verduren gekregen en werden door de duivel verzocht. Adoneinu droeg hen op te volharden tot in de dood en Hij zal hen dan de kroon van het leven geven. Deze groep mensen waande zich in armoede, maar Yeshua zei tegen hen dat ze juist rijk zijn.

Dit geldt uiteraard niet enkel voor die kehilah Smyrna van zo'n 2000 jaar geleden. Dit is ook tegen ons gezegd en is vandaag de dag zeker aan de orde. Wie volhoudt totdat Hij komt en zelfs volhoudt tot in de dood, die zal de kroon van het leven van Hem ontvangen.

Vorige maand is een artikel geplaatst dat oorspronkelijk in mei geschreven is. Het is ontstaan door een droom. De link naar dit artikel staat hieronder vermeld: "Korstvorming – Een poging tot herstel".

Updates

Wat is nieuw geplaatst

[Korstvorming - Een poging tot herstel](#)

Een artikel dat is ontstaan door een droom.



www.ouryeshua.com



info@ouryeshua.com

Geen bulletin meer per mail ontvangen?

Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet meer?

Stuur ons een [mail](#) met onderwerp: Geen bulletin meer van ouryeshua.com.