



# Bulletin

17 Kislev 5782  
21 november 2021

## Verdeeldheid & Verdrukking

*Wat geeft onze God ons mee?*

Het zal u niet ontgaan zijn dat de banden steeds strakker aangespannen worden. Lockdowns hebben wij gehad de afgelopen 2 jaar en vele zitten er nog aan te komen. Dit, terwijl wij juist de indruk hebben gekregen dat na het toegediende vaccins die lockdowns niet meer nodig zijn.

En dan begint de verdeeldheid. Angst en onbegrip neemt de overhand, wat ervoor zorgt dat wij naar elkaar gaan kijken met een negatief beeld. De reden van ons persoonlijke ellende gaan wij gauw in andersdenkenden zoeken.

Door de maatregelen die de overheid heeft genomen, voelen wij ons verdrukt. Als wij naar de Horeca-branche kijken, heeft die het voornamelijk zwaar te verduren gehad. Maar ook de zorg en de zorginstellingen hebben het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Daarin is sterk bezuinigd en dat heeft tot gevolg dat men nu handen en middelen te kort komen. En dan niet te vergeten de midden tot klein bedrijven, die nauwelijks met hun hoofden nog boven water kunnen blijven. En er zijn ook veel van die bedrijven die het niet hebben gered.

Wat heeft Eloheinu [onze God] ons tot advies meegegeven? Zegt Hij dat wij in opstand moeten komen, of juist gehoorzaam moeten zijn?

In Bijbelse tijden heeft men ook veel verdeeldheid en verdrukkingen meegemaakt, en ook vervolgingen. Als wij die lezen, merken wij op dat Eloheinu iets laat gebeuren als er dusdanig van Zijn Instructies afgeweken wordt, dat Hij Zijn beschermende handen terugtrekt.

Denk bijvoorbeeld aan de Kanaänieten en andere volkeren die vóór de Israëlieten in het land woonden wat door Eloheinu aan Avraham, Yitschak en Ya'akov was beloofd. Eén van hun godsdienstrituelen was hun pasgeboren zonen en dochters aan een afgod offeren, door ze in het vuur te werpen. De Israëlieten ontvingen kracht van Eloheinu om deze volkeren in dat land te vernietigen en er zelf in te wonen. En zo werd de profeet Jona naar Nineveh gestuurd, om diens verwoesting door God te verkondigen. De inwoners, inclusief de koning, toonden berouw en bekeerden zich, waardoor de stad bespaart bleef.

In Spreuken 8:15 staat: *“Door mij regeren koningen,*

*verordenen vorsten gerechtigheid. Door Mij heersen vorsten, en edelen, alle rechters op aarde.”* Herziene Statenvertaling kopt dit stukje als *“De Wijsheid spreekt”*.

Sha'ul [Paulus] heeft in een brief aan de Romeinen geschreven dat ieder mens zich aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn zich moeten onderwerpen, omdat die door Elohim [God] ingesteld zijn en dat de gezagsdragers dienaars van Elohim zijn. [Romeinen 13:1-7] Nu behoorde Sha'ul zelf ook tot diegene die het nogal eens aan de stok kregen met deze gezagsdragers. Dit was echter niet omdat hij kwaad in de zin had. Sha'ul deed wat Adoneinu [onze Heer] hem had opgedragen, en dat is het Goede Nieuws verkondigen aan mensen buiten Yehudim [Judeeërs/Joodse volk]. En dat werd niet altijd goed en met een warm hart ontvangen.

Adoneinu Yehoshua [Yeshua/Jezus] moest zich ook onderwerpen aan de gezagsdragers. Zo vroeg iemand aan Kefa [Petrus] of zijn Rabbijn geen Tempelbelasting betaalde. *“Ja”*, antwoorde hij. Thuis aangekomen wist Yehoshua al wat er gebeurd was en vroeg hem: *“Wat denk je, Simon? De*

koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting? Van hun zonen of van vreemden?” “Van vreemden”, antwoordde Kefa Hem. “Dan zijn de zonen dus vrijgesteld.”, zei Yehoshua tegen hem. [Matthéüs 17:24-27]

Het Hebreeuwse woord voor “Tempel” is “Mikdash”, en het betekent eigenlijk: “Paleis”. In dit Paleis woonde onze Elohim Zelf d.m.v. Zijn Shechina (Rook boven het verzoendeksel van het Ark der Getuigenissen, wat in het Heilige der Heiligen stond). Eloheinu is de Koning van al dat is. Yehoshua is Zijn Woord, dat vlees is geworden en onder ons is komen “tabernakelen”. Door Zijn vleeswording werd Hij herkend als “mensenzoon” (Ben-Adam) en als “Zoon van God” (Ben HaElohim). Hier doelde Yehoshua dan ook op toen Hij de vraag aan Kefa stelde. Maar omdat niet iedereen dit geloof had, vertelde Yehoshua dan ook tegen hem wat hij moest doen

om het gevraagde aan hen te geven, om geen aanstoot te geven.

En dan moesten ze ook in die tijd belasting betalen. Toen Adoneinu op aarde leefde, had het gebied waarin Hij woonde de naam “Provincie Judea & Syria”. Het was een provincie van het Romeinse Rijk, wat al een paar honderd jaar over het gebied heerste. Er kwamen talmidim [leerlingen] van de Farizeeën met Herodianen naar Yehoshua toegelopen – gestuurd door de Farizeeën – en die vroegen Hem of het geoorloofd was aan de keizer belasting te betalen. Yehoshua herkende de huichelachtige vraag van de talmidim van de Farizeeën direct. Hij vroeg om een munt – en dan wel die munt die de keizerlijke belasting waardig was – en vroeg wat er als afbeelding en opschrift op de munt stond. “Van de keizer”, was het correcte antwoord. “Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan Elohim wat van Elohim is.”, was

Yehoshua’s antwoord en men verwonderde zich hierover en verlieten Hem.

Ik denk dat wat Eloheinu ons mee wil geven in deze verdrukte tijden, is dat wij met geheel ons hart, ziel en verstand bij en in Hem blijven – B’Shem Yehoshua [In Jezus’ Naam/Autoriteit]. Dat wij Zijn Instructies blijven volgen en Hem blijven bidden om kracht en wijsheid om het goede te mogen blijven doen. Immers, als Moshe in zijn tijd God ongehoorzaam was geweest en de Egyptenaren gehoorzaam, dan waren de Israëlieten niet bevrijd geweest en niet naar het Beloofde Land gegaan. En zo zijn er nog een paar profeten die hun gehoorzaamheid aan Elohim hoger plaatsten dan aan de autoriteiten/gezagdragers in hun tijd.

Dat wij Hem altijd mogen danken om alles wat Hij ons geeft ... juist in deze donkere dagen.

## Updates

Wat is nieuw geplaatst  
Er zijn sinds juli 2021 geen nieuwe artikelen op de

Nederlandse kant van [Our Yeshua](#) geplaatst. Wel is artikel

[“Genezing en Gezondheid”](#) naar het Engels vertaald.



[www.ouryeshua.com](http://www.ouryeshua.com)

[info@ouryeshua.com](mailto:info@ouryeshua.com)

### Geen bulletin meer per mail ontvangen?

Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet meer?

Stuur ons een [mail](#) met onderwerp: Geen bulletin meer van ouryeshua.com.